



**Een dag Shark-a-Tag
met bijzondere jongeren**

Toen tijdens een van onze bestuursvergaderingen het idee op tafel kwam om een keer een dag te vissen met een aantal bijzondere jongeren die daar, zonder een speciaal daarvoor opgezet kader, nooit aan toe zouden komen, ontstond er meteen een zeker enthousiasme. Hoe, waar, wanneer, waarmee?... Snel gezegd, iets minder snel geregeld. Wel... al bij al viel ook dat reuze mee.

Er bestond namelijk al een kader waarbinnen dit idee perfect paste: Shark-a-Tag. Dit jaarlijks weerkerende netwerk- en sportvisevenement met wetenschappelijke achtergrond, gericht op haaien, van Sportvisserij Nederland leek ons de perfecte kapstok om dit idee aan op te hangen en vorm te geven. Zeg nu zelf, als je nog nooit gevestigd hebt, of zelfs de zee nog nooit gezien hebt, dan is het vangen van een haai toch een fantastische kennismaking, niet?

Na een heel aangenaam en constructief gesprek met de mensen van Sportvisserij Nederland werd ons plan gesteund en zorgden zij voor een geschikte boot. Vrijdag 11 juli, de laatste dag van de driedaagse, stond de Valkyrie uit Stellendam volledig ter onze beschikking. Beter kon haast niet. De boot biedt meer dan voldoende ruimte voor de hele ploeg jongeren, hun begeleiders, een fotograaf en natuurlijk Marco en mezelf die als viscoach aan de slag gingen.



Onze deelnemers waren allemaal leerlingen van de Recon Openluchtschool, een school voor chronisch zieke kinderen in Rotterdam Zuid. Zij maakten deze dag kennis met een voor hen compleet nieuwe wereld. De zee is vanzelfsprekend een andere "biotoop" dan de grote stad. Maar jongeren zijn en blijven jongeren, ongeacht de rugzak die het leven hen gegeven heeft. De ene al wat luidruchtiger of net wat terughoudender dan de ander, maar al heel snel genoten ze allemaal van de natuur, de eindeloze ruimte de zee biedt en natuurlijk van de prachtige haaien die aan de oppervlakte kwamen. We hadden geen betere dag kunnen uitkiezen, ook het prachtige weer steunde ons initiatief volle bak!



Ja, die...

Schipper Gerit, "Pim" voor sommige van z'n vrienden ☺, had voor iedereen royaal wat te happen en te drinken voorzien, we kwamen echt niets te kort! Bedankt Gerit!

Er werden 10 hengels opgetuigd en om zeker te zijn dat elk van onze opstappers ten minste één haai zou vangen, hadden we voor het vertrek elk van hen een nummertje uit een pet laten trekken. Dat nummertje was dan hun volgnummer om op te halen, gelijk welke hengel stond te rammelen.

Na een kort eindje varen ging het anker naar de bodem en kon het vissen beginnen. De lijnen werden beaasd met de door Marco verzorgde garnalen en lang hoefden we niet te wachten op de eerste aanbeet. "Nr 1" kon zijn eerste haai naar de oppervlakte werken. De rest volgde aan een best hoog tempo en de een maakte er een competitie van, de ander vond het allemaal leuk en aardig en deed het lekker op het gemakje. De garnalen, die in een ton met permanente watercirculatie zaten, hadden op enkele van onze gasten een bijzondere aantrekkingskracht. Vooral het eerste deel van de trip waren ze meer bezig met die ton dan met de hengels, zeg maar. Heel leuk om te zien. Op zich gaat het helemaal nergens over en toch is dat gewoon echt leuk om bezig te zien. Een ontdekkingstocht in een bak water...



Het kan verkeren... zo was er bij de eerste haai die aan boord kwam nog wat terughoudendheid, om het woord afgrijzen niet te gebruiken, bij een van onze deelnemers. Aan het einde van de middag zou ze de vis haast een kus gegeven hebben alvorens deze teug gezet werd. Het is bij een voorzichtige aai over zijn hoofd gebleven.





De eerste stek was een waar we zeker van wisten dat die haaien zou opleveren, geen joekels, maar wel meer dan voldoende om iedereen een goede kans op een vis te bieden. Beide schepnetten waren regelmatig tegelijk in gebruik, het liep echt goed. Iedereen bloeide open en werd uitgelaten blij, gingen voor elkaar voor elkaar supporteren en poseerden voor de foto. Het beazen en inwerpen deden wij uiteraard voor hen, het opdraaien was hun taak, soms letterlijk met vereende krachten.





Te zwaar om alleen op te halen, dan doen we het met z'n tweeën! Het zag er absoluut niet handig uit, maar het werkte perfect bij hun beiden en dat is het enige wat telt.

Een kromme hengel, dat raakt de sportvisser in mij niet beu gezien, in tegendeel, hoe krommer, hoe liever!





Als je voor het eerst de zee op gaat en dan ook nog eens leuk haaien kan vangen, dan is een foto met je zelf gevangen haai toch een mooi souveniertje. Iets om af en toe op je telefoon of laptop nog eens even naar te kijken en met een glimlach terug te denken aan die mooie dag.

Onderstaande haai was tot 10 minuten voor het einde met 98 cm de grootste vis die aan boord kwam en onze vangerd rekende zich al rijk... Dat was echter buiten de meiden gerekend! Hij verzamelde wel de meeste centimeters over de gehele dag.





Letterlijk met de laatste draai van dag kwam deze haai van 107 cm aan boord. Zoals eerder gezegd was deze jonge dame totaal geen fan van die wild spartelende, tegenwringende beesten, de foto toont overduidelijk dat ze op het laatste echt helemaal om was!





Naast foto's, maakte Willem ook nog een leuk filmpje van deze dag. Het is te bekijken op het YouTube-kanaal van Sportvisserij Nederland via: <https://www.youtube.com/????????????>

alvorens onze gasten een hele leuke ervaring rijker weer richting Rotterdam vertrokken, werd de dag afgesloten met een hapje en een ijsje bij Jans aan Zee op Neeltje Jans.

Onze dank gaat uit naar iedereen die deze dag mee mogelijk gemaakt heeft, het was een leuke, waardevolle ervaring.

