

## Bezoek voorstelling struikelstenen



Maandag 22 april hebben de brugklassen, na een voorlichting over het onderwerp struikelstenen en lessen bij de mentor en burgerschap over de Tweede Wereldoorlog, met elkaar een bezoek gebracht aan Theater Walhalla. Dit alles in het kader van dodenherdenking op 4 mei.

We hebben de voorstelling over "struikelstenen" bijgewoond.

Het verhaal speelt in de tweede wereldoorlog waar duizenden Joodse gezinnen uit hun huis in Rotterdam gehaald en weggevoerd werden naar kamp Westerbork en later naar de vernietigingskampen. Op een dag krijgen Merel en Vera een dagboek in handen van een meisje dat tijdens de Tweede Wereldoorlog in hun huis woonde. In het dagboek vertelt het meisje (genaamd Mirjam) hoe ze terecht komt in kamp Westerbork. Mirjam probeert zich vast te houden aan de woorden van haar moeder: "in gedachten ben je vrij," maar hoe lang houdt ze dat vol?

Het was een leerzame en ontroerende voorstelling, waarna er aansluitend vragen gesteld konden worden.

Voor alle leerlingen werd, door zowel de voorlichting als de voorstelling, duidelijk waarom er voor sommige huizen struikelstenen liggen en wat wij op 4 mei herdenken.

